

Lezers schrijven

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee dat de lengte beperkt blijft tot 200 woorden en dat het een onderwerp betreft waarover de krant heeft bericht.

De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of in te korten. Insturen kan via lezersschrijven@haarlemsdagblad.nl met vermelding van naam en woonplaats.

Schaatsen in de zomer: belachelijk

Met verbazing las ik in de krant van 20 juni het bericht 'In zomer schaatsen op ijsbaan'. Want het is toch belachelijk dat Ijsbaan Haarlem een ijsvloer maakt en er vanaf 11 juli in de buitenlucht geschaatst kan worden! Het is in deze tijd met een klimaatcrisis eigenlijk al raar dat al vele jaren de Haarlemse ijsbaan al in september, vaak bij temperaturen van 20 graden opengaat, waarom niet een week of drie geduld en in de koelere herfstvakantie opengaan!

Ook de ijsbaan behoort zijn morele verantwoordelijkheid te nemen en geen energie te verspillen voor luxueus zomers schaatsen, en niet een slecht voorbeeld te geven. Argumenten waar de ijsbaan-directeur mee komt zoals de grote schaatsbelangstelling, de corona-situatie, en dat er al flinke energiebesparing is, maken zomers schaatsen niet noodzakelijk. Michiel de Ruiters van het gemeentelijke Duurzaamheidsloket zegt in het artikel ook verbaasd te zijn, maar het is vreemd dat hij het niet afkeurt. Hij wil wel in gesprek om zonnepanelen op de ijsbaan-overkapping te leggen. Oké, maar die zonnepanelen moeten niet gezien worden als compensatie om zomers leuk te kunnen schaatsen. De ijsbaan is al een energieslurpend 'luxe bedrijf' dus die moet zijn uiterste best doen om te helpen van de milieuvervuilende fossiele brandstoffen af te komen. Mede in het kader van Haarlem klimaatneutraal is het nog de vraag of de vergunning dit toelaat, of heeft de gemeente hier een aparte vergunning voor aan de ijsbaan verstrekt?

Henk Verboon
Milieudefensie-Haarlem